

Gilde Amersfoort



Nieuwsbrief April 2023

Een nieuw seizoen!

Het wandelseizoen is begonnen!

Vanaf 1 april 2023 gaat het zomer wandelrooster in en verzorgt het Gilde weer 2x daags stadswandelingen en natuurlijk de torenbeklimmingen. Onze gidsen staan te popelen! En we doen veel meer, zoals bijvoorbeeld een speciale stadswandeling met Levende Historie, een nieuwe textielwandeling, de Tweede Wereldoorlog wandeling, Moderne architectuur in de oude binnenstad en Joods Amersfoort. Daarnaast hebben we nieuwe combinaties van varen en wandelen samen met De Waterlijn: the best of both worlds! Meer over dit alles in deze nieuwsbrief!

Nieuwe lichting stadsgidsen

Donderdag 30 maart was een belangrijke dag voor onze 14 nieuwe vrijwilligers die vanaf oktober 2022 de opleiding tot stadsgids hebben gevolgd.

Alle gidsen hebben de opleiding met succes afgesloten en wij mogen daarom een groep nieuwe, enthousiaste stadsgidsen verwelkomen. Ook goed nieuws voor de bezoekers van Amersfoort, want dit betekent dat er weer een nieuwe groep enthousiaste stadsgidsen klaar staat om onze wandelingen uit te voeren.

"In de boot" met de

Waterlijn

Het succes van de Vestingvaart in 2022 smaakte naar meer, zowel voor het Gilde als de Waterlijn.

Het bleek dat onze bezoekers de combinatie van een rondvaart met stadswandeling zeer konden waarderen. Dit jaar hebben wij deze samenwerking verder uitgebouwd en zijn nieuwe arrangementen toegevoegd. Voor nu kunt u vanaf medio april meedoen met de volgende arrangementen:

- **1 Vestingvaart**

Dit was het succesnummer van vorig jaar. De vaarroute volgt het traject van de tweede stadsmuur, langs een schitterend plantsoen en stukken gerestaureerde stadsmuur. De tocht eindigt vlakbij de monumentale Koppelpoort. Aansluitend brengt u met een Gildegids een bezoek aan de **Koppelpoort**.

Kijk voor de actuele vaartijden en tickets op de site van [Waterlijn](#)

- **2 Torengaart**

Een leuke rondvaart, gecombineerd met een **beklimming van de prachtige Onze Lieve Vrouwetoren**. Tijdens de tour per boot door de grachten van Amersfoort wordt u in het verleden ondergedompeld. De boot zet u af bij het hoogtepunt van de vaart: De Onze Lieve Vrouwetoren. Onder begeleiding van onze gids kunt u, al klimmend, langzaam genieten van een adembenemend uitzicht!

Om na de afdaling weer terug te keren in het heden!

Meer informatie over dit arrangement, de actuele vaartijden en tickets kunt u vinden op de site van [Waterlijn](#)



- **3 Beekdalvaart**

Nieuw in ons aanbod is de Beekdalvaart. We varen, via de grachten in de **historische binnenstad** en de Heiligenbergerbeek, door de indrukwekkende natuur van het schitterende **Beekdal**, naar stadsboerderij De Vosheuvel. Daar stapt u uit. Vandaar loopt u, onder leiding van een van onze Gildegidsen terug naar de binnenstad. Een schitterende route van ruim 2,5 km langs de Heiligenbergerbeek, door park **Elisabeth Groen** en park **Randenbroek**.

Ook hierover vindt u meer informatie over tickets en actuele vaartijden op de site van [Waterlijn](#).

Tweede Wereldoorlog in Amersfoort

Gilde Amersfoort organiseert tijdens de meidagen opnieuw een **Tweede Wereldoorlog wandeling** door de binnenstad. We lopen langs plekken die een gedenkwaardige rol speelden tijdens de bezettingsjaren.

Zo werd in 1939 de Grebbelinie in gereedheid gebracht die via Amersfoort richting het IJsselmeer liep. Amersfoort zou frontstad kunnen worden. De hele bevolking van de stad werd daarom op 10 mei geëvacueerd en kon na de capitulatie van 15 mei weer terugkeren. Amersfoort kwam er toen nagenoeg ongedeerd van af, maar de daarop volgende oorlogsjaren hebben een zware wissel getrokken op de stad en haar inwoners. U hoort daarover indringende verhalen.

De wandelingen onder leiding van een gids van Gilde Amersfoort vertrekken vanaf het Stadhuisplein voor de Observant. Eindpunt ligt op de Hof. Indrukwekkend!

De tijdsduur is ca 1,5 uur, de af te leggen afstand is 2 km.

Data: Zondag **30 april**, om 14:00 uur, donderdag **4 mei**, om 14:00 uur en 18:30 uur (eindpunt Hof vlak voor 20:00 uur, voor 2 minuten stilte), vrijdag **5 mei** 11:00 uur en 14:00 uur.

Start: De [Observant](#). De wandeling is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig.

Fietstocht Leusden

Fietsend over mooie paden en lanen genieten we van de schitterende, afwisselende natuur van Leusden en Amersfoort. We komen langs bossen, heide, beken en weilanden en stoppen bij indrukwekkende monumenten zoals het Belgenmonument en Kamp Amersfoort en imposante landgoederen, zoals Randenbroek. Een gids van Gilde Amersfoort geeft uitleg bij diverse stoppunten. We fietsen in kleine groepen van maximaal tien personen.

Data van 13 mei tot 19 september op zondag

Start: parkeerterrein naast de Watertoren, Utrechtseweg 174, Amersfoort.

Vertrek: 13:30 uur. Graag 5 minuten voor vertrek aanwezig. Eindpunt: 16:30 uur Monnikendam, Stadsring, Amersfoort

Lengte en duur: afstand 10 km; duur 3 uur, inclusief pauze voor een drankje.

Kosten: € 8,-, exclusief consumptie

N.B. Kinderen boven 12 jaar welkom.

Schering en inslag, de nieuwe themawandeling

Vanaf 12 april bieden wij op woensdag en vrijdag de textielwandeling Schering en inslag aan.

Al in de 15^e eeuw maakten de inwoners van Amersfoort linnen en wollen stoffen, in vroeger tijden lijnwaad en laken genoemd. Deze industrie was naast het brouwen en de tabakshandel een van de belangrijkste economische activiteiten in de geschiedenis van Amersfoort.

Tijdens deze wandeling maakt u kennis met lakenbereiders, wevers, ververs en vollers. Zowel armoede als het eentonige ritme van schering en inslag van de weefgetouwen waren constante factoren. Een erg interessante wandeling!

Kijk op de [productpagina](#) voor meer informatie en boeking

Stadswandeling met levende Historie

U kunt een **stadswandeling** ook combineren met een bezoek aan de monumentale **Mannenzaal** waar rolspeleers van **Levende Historie** in de huid kruipen van de oude mannen die daar in 1907 leefden, in historische kostuums en met gebruik van historische gebruiksvoorwerpen. Levensecht en ook leuk voor kinderen!

De kapel en Mannenzaal zijn open **van 29 april 31 oktober 2023. Elke zaterdag om 13.00** loopt u vanaf de Onze Lieve Vrouwetoren met een Gildegids eerst een leuke wandeling door het oude deel van Amersfoort en bezoekt u na een uur aansluitend de kapel en Mannenzaal..

Natuurlijk kunt u dit bezoek, met wandeling [boeken](#) via de Gilde website.

Rondleidingen door Gilde Amersfoort

Het hele jaar door zijn er **dagelijks stadswandelingen** op aanloop, dus op vaste tijdstippen door de middeleeuwse binnenstad. U koopt een ticket via de website van Gilde Amersfoort of bij de VVV. De aanloopwandelingen gaan altijd door, ongeacht het weer of het aantal deelnemers. De route voert onder andere langs de beroemde **Muurhuizen** en de **Koppelpoort**.

Van **1 maart tot 1 november dagelijks om 11.30 en 14.00 uur**. Start aan de voet van de Onze Lieve Vrouwetoren.

De duur van de wandeling is ongeveer **anderhalf uur**.

afpraak doen: neem dan contact met ons op via onderstaand adres:

Adres:

Groenmarkt 19,
3811 CP Amersfoort
E-mailadres: gilde@gildeamersfoort.nl
Telefoonnummer: 033-4722236

Openingstijden:

Maandag t/m zaterdag 11.00 - 14.30

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u gilde@gildeamersfoort.nl toe aan uw adresboek.

